

“Voor mn dagelijkse boodschappen kan ik prima in ons dorp terecht. Maar als ik wil *shoppen* of vriendinnen wil zien, dan ga ik naar Alphen. En negen van de tien keer gaat Sam, mn zoontje van 8, mee. Ik pak de auto en parkeer in de parkeergarage onder de Mediamarkt. Je staat meteen midden in het centrum. De stad is flink veranderd, zeg. Die vergroening is echt top! Theater Castellum was een grijze doos. Maar nu een groene verrassing. Het Rijnplein is veel leuker geworden. Met bankjes aan de Rijn, zodat je niet altijd op een terras hoeft te zitten. En dan die fontein midden op het plein, compleet met lange houten banken, een ‘speelkasteel’ en hinkelbaan. Echt een verzamelplaats voor jong en oud. Sam komt er graag. En helemaal als er op zaterdag een springkussen staat!”

“Ik vond het wel wat eng, en zeker met Sam, dat bussen, fietsers, scooters en voetgangers in het centrum dwars door elkaar heen reden en liepen. Nu zijn er aparte banen gemaakt, voor voetgangers en voor het andere verkeer. Bovendien rijden die grote bussen niet meer dwars door het centrum. Die komen niet verder dan het stadskantoor. Vandaaruit rijden er kleine, elektrische bussen door het centrum. En scooters? Die komen er niet meer in, daar wordt streng op gelet!”

“Vaak steek ik de brug over om te winkelen. Maar niet voordat ik met Sam op de houten Romeinse toren ben geweest, die daar sinds kort over de Rijn uitkijkt. Eenmaal in de Van Mandersloostraat zie je meteen het verschil met een paar jaar geleden. Er is bijna geen leegstand meer. Kleine ondernemers, de Local Heroes, met een goed idee krijgen de ruimte om die in de leegstaande panden te realiseren. Natuurlijk moet het financiële verdienmodel wel kloppen. Zo is een aantal creatieve winkeltjes ontstaan, die té leuk zijn om voorbij te lopen. Ik stap altijd even binnen bij ‘Modacino’, een modewinkeltje met zelfontworpen kleding én een *vintage* collectie. Bovendien kan je er heerlijke cappuccino drinken en zelfgebakken tomatentaart eten! Een ander punt dat direct opvalt, is de inrichting van de winkelstraat. Je struikelde er bijna over de reclameborden. Die zijn verdwenen en de winkelpuizen zien er strak en verzorgd uit. De planten- en bloembakken langs de gevels maken het plaatje af. Dat is een stuk prettiger shoppen!”

“Met Sam heb ik afgesproken om na het winkelen naar het Rooftop Terrace op de Aarhof te gaan. Een groot, nieuw en houten terras op het dak van de Aarhof, met loungebanken, veel planten, een paar sportveldjes én een klimmuur. Je snapt dat Sam die klimmuur reuze interessant vindt. En ik leun intussen achterover, geniet van de zon en een drankje.”

Als Sam uitgespeeld is, gaan we terug naar huis. Tegenwoordig hoef je niet meer dezelfde weg terug te lopen, want bij Koeien en Kaas aan het Thorbeckeplein ligt nu een elektrisch pontje dat je naar de overkant vaart. Dat is een uitkomst! Je bent in een mum van tijd terug op het Rijnplein. En heb je een leuk rondje door de stad gemaakt.

“Mijn hobby’s zijn yoga en salsa-dansen. Zo ga ik elke week met een vriendin naar een yoga-studio in het nieuwe pand op de plek van het vroegere V&D-gebouw. Heerlijk om even je zinnen te verzetten. Totaal ontspannen kom ik thuis. En van mei tot en met september ga ik vaak op zaterdagavond salsadansen op het Rijnplein of – als het regent – in Theater Castellum. Mooi dat dat kan in Alphen aan den Rijn. Ik vind het belangrijk dat een centrum meer biedt dan alleen winkels en restaurants. Ook op sociaal gebied heeft het een functie. Zo is het nieuwe revalidatiecentrum een aanwinst voor jong en oud.”

“Ik wil nog wel één ding kwijt, en dan hou ik op met alle lof over de stad. Het is reuze fijn dat er op een paar plekken in het centrum openbare toiletvoorzieningen zijn geplaatst. Ze worden goed onderhouden en je hoeft er niet voor te betalen. Daar is niet alleen Sam, maar ook ik blij mee!”