

“Op zaterdag pak ik samen met m’n vrouw de fiets naar het dorp. Die zetten we in de nieuwe fietsenstalling aan de Thorbeckestraat en lopen naar de markt op het plein. Dé plek voor een goed stuk kaas, bloemen, fruit, vis én een heleboel gezelligheid. Je komt altijd wel bekenden tegen. Eerlijk gezegd was ik wel wat sceptisch over de plannen om van Alphen een ‘Groene’ stad te maken. Maar echt, het wordt héél bijzonder. Spectaculair zelfs! Kijk naar die groene gevels, de fruitbomen, de bloemperkjes. Minder steen, méér groen. Het is een verademing!”

“Meestal steken we bij ‘Koeien en Kaas’ over. Want ja, sinds kort kan je met een elektrisch pontje de Rijn over en loop je zo naar het Rijnplein. Toen onze kinderen nog kleiner waren, hadden ze dat vast leuk gevonden, zo’n oversteek. Nu varen ze zelf met een bootje over het water. Met die ‘vergroening’ zijn ook alle kale kades onder handen genomen. Er staan nu fraaie bloemen- en plantenbakken, die verschillende kwekers uit Boskoop verzorgen. Mooie reclame én een veel beter gezicht. Zelfs in de winter is alles groen. Weet je wat ook leuk is? Als je overgestoken bent en via de Julianastraat richting Rijnplein loopt, kom je langs de zij-ingang van het theater. Dat was een enorm, grijs rolluik. Nu is de ingang met graffiti opgefleurd en komt op zaterdag het theater daar op straat tot leven. Met straatartiesten, goochelaars en muziek. Ook leuk voor kinderen. Die zijn er niet meer weg te slaan.”

“M’n eigen kinderen, een jongen van 14 en een meisje van 15, komen steeds vaker in het centrum. Zeker als het mooi weer is, spreken ze daar af met hun vrienden. Langs het water en op de pleinen in Alphen zijn nu allerlei plekken waar ze relaxt kunnen zitten en de laatste verhalen uitwisselen. Ik wil wel graag weten waar ze uithangen, maar Alphen aan den Rijn is een van de veiligste gemeentes. Dus ik maak me niet al te veel zorgen.”

“Geschiedenis, daar hou ik van. Ik heb al heel wat uurtjes in Archeon rondgelopen. Maar ook in het centrum valt er van alles te zien. We koesteren onze historie. Die levensgrote en groene Romeinse standbeelden op het Rijnplein zijn prachtig. En wat denk je van de glazen vitrines in de bestrating, met opgravingen uit de tijd van de Romeinen? Zo wordt onze geschiedenis letterlijk zichtbaar. Helemaal als in de zomer op zaterdagmiddag onze ‘Romeinen’ uit Archeon hier het ‘wisselen van de wacht’ en demonstraties zwaardvechten verzorgen.

“Ik zei het al, ik ben liefhebber van de markt. De Groene Hart Streekmarkt, elke eerste zondag van de maand op het Thorbeckeplein, vind ik een echte aanwinst. Je koopt er verse producten direct van boeren uit het Groene Hart. Denk aan biologische groente en fruit, kaas, jam, eieren, honing, gezonde sapjes en boerenbrood. Alphenaren delen hier hun eigen groenproducten. En als ik dan ook nog een praatje met een van de boeren uit de buurt maak, kan mijn zondag niet meer stuk.”

“Ik werk als docent bij een MBO onderwijsinstelling in Alphen aan den Rijn. Vanuit de school is contact gelegd met de gemeente én met Van Hall Larenstein, de ‘duurzaamste hogeschool van Nederland’. Zij leiden professionals op die willen bijdragen aan een duurzame en betere wereld en zijn gevestigd in Leeuwarden en Velp. Vanwege de innovatieve veranderingen in onze stad is er overleg op gang gekomen over een dependance van deze hogeschool in Alphen aan den Rijn.”

“Sinds kort hebben alle inwoners van Alphen een ‘AlphenLinktPas’. Daarmee krijg je in winkels en horeca spaarpunten, die weer korting opleveren bij volgende bestedingen. Je kan de gespaarde punten ook gebruiken voor gratis parkeren. We gaan zo eerst voor een hapje en drankje naar het Rijnplein. Daar scoor je punten mee!”